

# Verlag van de reis naar Cyprus

18 t/m 25 september 2019



**Deelnemers:** Sina, Frank, Wil, Herma, Simon en Clemens

**Begeleiders:** Rein, Wilma en Gerrie



Vandaag is Sina jarig! Hiep  
hiep hoera!



# De heenreis

## Woensdag 18 september

Om half twaalf verzamelen we op Schiphol. Er waren stakingen aangekondigd, dus even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. De deelnemers zijn allemaal keurig op tijd! Tijd om onze reis naar Cyprus te beginnen.

We gaan richting de plek waar we de koffers in moeten leveren. Het ging een beetje anders dan normaal want de koffers moesten erop om te wegen en daarna er weer vanaf. De band deed het niet. Onze koffers worden op de kar gelegd en zo naar het vliegtuig toe gebracht.

We kregen ook nog te horen dat de bagage waarschijnlijk later zou aankomen in Cyprus in verband met de stakingen, dit kon één tot vier dagen duren! Dat was even schrikken. Toen verder naar de douane. Iedereen is er goed doorheen gekomen. We konden ons ergens melden en zouden dan hulp krijgen. Simon en Frank werden geholpen om in het vliegtuig te komen omdat zij in een rolstoel zitten.

We hadden drie plekken vooraan en de rest moest een stukje verder achterin het vliegtuig zitten, wel allemaal naast elkaar. We konden zien dat onze bagage gelukkig toch vandaag met ons mee ging vliegen, jippie! Het was een hele rustige vlucht en om 18.55 uur Nederlandse tijd zijn we op Paphos geland. Eerst alle andere reizigers uit het vliegtuig en wij als laatst.

Wat was iedereen daar behulpzaam! Erg fijn allemaal. Ook op het vliegveld ging alles vlotjes. Ali stond al op ons te wachten. Toen we allemaal, met onze spullen, in de bus zaten vertrokken we richting onze appartementen. Het was al erg donker, dus een beetje moeilijk te vinden. Maar uiteindelijk is dit toch allemaal gelukt. Het bleek dat er ook twee appartementen op de bovenverdieping zaten, dus even wat wisselen en daarna kon iedereen zijn/ haar koffer uitpakken en gingen we snel wat eten (het restaurant was gesloten, maar er lagen sandwiches en water voor ons klaar) en naar bed. Want iedereen was best moe geworden van de hele reis.



Kijk eens wat een lekker buffet →



# Rustdag

## Donderdag 19 september

We hadden afgesproken om om acht uur op te staan. Toen iedereen klaar was zijn we gaan ontbijten. Het ontbijt was in buffetvorm en alles zag er heerlijk uit: van gebakken ei tot spek, witte bonen in tomatensaus en nog veel meer lekkere dingen! Om tien uur zou Ali komen om het een en ander af te spreken. Morgen komt hij ons halen voor een tour over het eiland.



Na overleg hebben we besloten om vandaag een rustig dagje te houden. We hebben eerst een poos in en bij het zwembad gezeten. Enkele deelnemers hebben gezwommen. Zelfs Sina, die eigenlijk een beetje angst had voor het zwembad, ging met Rein het water in, super!

Om 14.00 uur zijn we richting de appartementen gegaan, hebben we ons omgekleed en zijn we een rondje gaan wandelen. Onderweg hebben we kaarten en wat souvenirs gekocht en uiteindelijk kwamen we uit bij de zee. Wat was het daar heerlijk om te lopen en te kijken naar de prachtige omgeving.

Er stonden bankjes met uitzicht op zee. Hier hebben we wat gedronken. Toen zijn we weer richting huis gelopen en onderweg zijn er mooie foto's gemaakt. We waren een beetje te ver gelopen en moesten dus best een eind teruglopen naar de appartementen. Aangekomen in onze appartementen zijn een paar deelnemers even gaan rusten. Om 19.00 uur zijn we richting het hotel gegaan voor een heerlijke maaltijd, weer in buffetvorm en voor ieder wat wils. Er was ook een lekker toetjesbuffet! Jummie, daar hebben we lekker van gesmuld. Nadat alle buiken zijn gevuld gingen weer terug naar het appartement om uit te buiken.







Wat is Cyprus mooi!



# De rondrit

## Vrijdag 20 september

Om negen uur gaan we samen ontbijten. Wat is het toch allemaal lekker. Om tien uur komt Ali ons halen voor de rondrit. Wat een prachtige rit over het eiland heen. De eerste stop was bij een soort forelvijver, daar hebben we gezellig wat gedronken. Na een tijdje zijn we weer verder gegaan. We zagen hele mooie vergezichten, bloemen en ook veel droogte.

Op Cyprus waren vroeger veel kamelen, daar trokken ze er mee opuit. Ali liet ons ook het kamelenpaadje zien. Het was erg warm in de bus en bij gebrek aan airco hebben we de ARKO aangezet (Alle Ramen Kunnen Open). Uiteindelijk kwamen we bij het dorpje Omodhos aan. Dit is een oud dorpje met winkeltjes, een kerk en een klooster. We zijn in de kerk geweest en er was heel veel moois te zien.

Daarna gingen we door een smal straatje en kwamen we bij de wijnmakers aan. Een aantal van ons hebben wijn geproefd. Herma vond de wijn zo lekker dat ze er maar een fles van heeft gekocht! We liepen weer richting het plein en zijn daar wat gaan drinken en hebben heerlijk van een pizza gegeten.

Ali heeft de bus weer opgehaald want die stond een beetje ver weg geparkeerd. Toen iedereen weer in de bus zat konden we onze weg vervolgen en zo kwamen we weer bij ons appartement aan. De borden langs de weg met de plaatsnamen van dorpjes en steden zijn allemaal in het Grieks/ Cypriotisch geschreven. Dat was even lastig lezen dus.

Toen we in de appartementen aan kwamen hebben we even gerust en om 19.00 uur liepen we naar het hotel voor onze avondmaaltijd. Vandaag was het thema van het diner "Chinees". Het heeft ons allen heerlijk gesmaakt en de toetjes waren ook weer heerlijk. Toen we weer richting ons verblijf liepen hebben we een stop gemaakt bij het terras. Hier was muziek en hebben we even mee gedanst. Tjongejonge, wat is Clemens lenig zeg! We hadden afgesproken om met z'n allen bij één appartement de dag af te sluiten. Rein had een muziekbox bij zich dus we konden luisteren naar Nederlandse muziek. En natuurlijk een afzakkertje nuttigen. Herma wilde graag naar bed en daarna volgde de rest ook al snel.



Cyprus 2019

Verkoeling zoeken in de schaduw en het zwembad!



# Rustdag



## Zaterdag 21 september

We hadden afgesproken om vandaag een rustig dagje te houden. Het is best wel warm op Cyprus. Na het ontbijt zijn we lekker bij het zwembad gaan zitten en konden we af en toe wat verkoeling opzoeken. Zelfs Sina had de smaak te pakken en wilde weer het water in. Herma zocht verschillende keren de verkoeling van deze mooie plek op.

Tussen de middag hebben we onder de parasol een frietje gegeten met wat rauwkost en kipnuggets. Dat ging er bij iedereen wel in. Er lopen ontzettend veel zwervkatten rond, overal hopen ze wat eten op te vangen.

We hebben een heerlijke plek bij het zwembad, onder de bomen. Voor degenen die in de zon willen zitten is er dichtbij ook een plekje voor ons vrij. Simon houdt namelijk wel van de zon!

We hebben gezellig met elkaar zitten babbelen. Bijna alle deelnemers vinden het zo fijn dat het zo'n kleine groep is en dat het een prettige vakantie is, zo samen met elkaar. Rond 15.00 uur zijn we weer richting het appartement gegaan. We zijn nog een eindje, richting zee, gaan lopen. Daar hebben we verkoeling gezocht onder het genot van een drankje. Toen we allemaal weer bijgekomen waren was het tijd om weer richting huis te wandelen. Het was wel erg vermoeiend door de warmte.

Een paar vakantiegangers wilden graag even naar bed om bij te komen om weer fris en fruitig aan het diner te verschijnen. Nadat onze buiken weer gevuld waren hebben we daar nog even op het terras gezeten voor een gezellige afsluiting van de dag onder het genot van een drankje. We hebben naar het optreden gekeken van de dames met veren en Simon en Clemens hebben zelfs nog even meegedanst! De meesten van ons vonden het wel welletjes voor vandaag en wilden graag terug naar het appartement. We zijn bijna allemaal gelijk naar bed gegaan.



## Cyprus 2019

*Glas in de band van de rolstoel van Simon, gelukkig bij de wandeling geen last meer!*



# Rust/wandelen

## Zondag 22 september

Om negen uur was iedereen klaar om naar het ontbijt te gaan. De temperatuur loopt alweer aardig op, dus ook vandaag geen drukke activiteiten op de planning. Nadat iedereen zijn eten op had zijn we weer onder "onze" boom gaan zitten bij het zwembad. Simon, Herma, Sina en Rein gingen vandaag het water in om te zwemmen.

De rest heeft lekker rustig gezeten en gekletst.

Rond 13.00 uur hebben we samen wat gegeten. Alweer frietjes, maar nu met rauwkost en vissticks. Na het eten wilden enkele deelnemers graag rusten. We hebben twee ligbedden onder de boom getrokken en zij hebben lekker een dutje gedaan. Later hebben we samen wat gedronken.

Op deze manier is het wel prima vol te houden in deze temperaturen!

Rein was na het ontbijt vanmorgen even met Clemens aan de wandel. Ze hadden een hele korte weg gevonden richting de winkeltjes. Simon had een zachte band aan zijn rolstoel. Rein met de rolstoel naar de receptie, daar is de band opgepompt en nagekeken. Er bleek een stukje glas in de band te zitten. Wilma en Gerrie zijn 's middags nog wezen wandelen met Herma, Clemens en Simon (hopelijk blijft de band nu wel hard). We hebben hetzelfde pad gelopen en dit bleek een fijne route zonder al te veel hobbels.

Toen we weer bij het zwembad kwamen was de rest naar het appartement gegaan, dus zijn wij ook maar die kant op gelopen. We kunnen nu even lekker rustig aan doen totdat we om 19.00 uur weer kunnen aanschuiven bij het buffet in ons hotel. Heel fijn dat het eten in buffetvorm is, want zo is er voor ieder wat wils. Na het eten zijn we nog naar de plaza gegaan want er zou nog wat te doen zijn om 21.00 uur. We zijn maar richting ons appartement gegaan toen er om 21.30 uur nog steeds niets gebeurde. Lang genoeg gewacht. Een aantal deelnemers zijn naar bed gegaan en een aantal zijn nog op het terras gaan zitten om de dag gezellig af te sluiten.

Cyprus 2019

Rondje Cyprus, de andere kant!



# De Rondrit 2



## Maandag 23 september

Ook vandaag zouden we weer om 9.00 uur aan het ontbijt beginnen, want om 10.00 uur zou Ali ons ophalen voor een tweede tour over het eiland, nu de andere kant op. Wat hebben we een prachtige tocht gehad, we kwamen langs heel veel bananenplantages. Deze zijn niet voor de export, maar voor de bevolking zelf. Ook kwamen we overal wijnvelden en bomen vol met limoenen, grapefruits en granaatappels tegen onderweg.

Ali vertelde onderweg ook dat er vroeger tabak geteeld werd, maar dat dit hier nu niet meer gebeurt. Naast al die dingen waren er ook veel geiten te zien in dit deel van Cyprus.

Op een gegeven moment reden we over in het Turkse gedeelte van Cyprus. Het verschil was duidelijk te zien; armoedig, dor, sobere huisjes hier en daar langs de route. Maar wel interessant om allemaal te zien. We kwamen uit bij een haven, hier heeft Ali ons eruit gezet zodat we even door de haven konden lopen en zo de beentjes even konden strekken! Aan het einde van de haven hebben we een lunchpauze ingelast. We hebben fish & chips gegeten met wat drinken erbij. Daarna hebben we nog een tijdje samen gezeten. We hebben onze reis weer vervolgd door het prachtige landschap richting Paphos. Het was een fantastische rondrit, erg mooi om allemaal te zien!

Toen we bij de appartementen aan kwamen wilden Clemens en Simon even rusten. Sina en Frank wilden op het terras zitten en Wil, in de rolstoel van Simon, en Herma zijn samen met Wilma en Gerrie naar de winkels gelopen. Wil wilde nog een ketting kopen die bij haar oorbellen zou passen die ze al eerder tijdens onze vakantie had gekocht.

Rond 19.00 uur zijn we weer gaan eten en daarna een blokje gelopen. Simon, Frank, Wilma, Gerrie, en Herma zijn naar het plein geweest want er zou een show zijn met vuurspuwers maar dat ging helaas niet door. Er werd wat gezongen en gedanst, maar dit hadden we al snel gezien. Wil en Sina hebben in hun eigen appartement voor de televisie gezeten met een drankje en de rest van de groep zat buiten op het terras om de dag af te sluiten.



## Cyprus 2019

*Nog snel wat dingen  
bekeken en gedaan!*



# De Laatste dag

## Dinsdag 24 september

Op onze vaste ontbijttijd, 9.00 uur, zaten we weer aan tafel. Daarna hebben we een poosje bij het zwembad gezeten. Simon en Frank gingen met Rein het water in. Later gingen Sina en Gerrie ook een duik nemen. De anderen bleven lekker aan de kant van het bad zitten kletsen en kijken.

In het begin van de middag zijn Simon, Frank, Herma, Clemens samen met Wilma en Gerrie richting het stadje Paphos gelopen over een prachtig pad langs de zee. Rein kwam met Sina en Wil met de bus, want de afstand was voor hun een beetje te ver om te lopen. We kwamen bijna tegelijkertijd aan.

De wandeling was best zwaar; de temperatuur was hoog en we liepen volop in de zon. Daarom hebben we eerst rustpauze genomen en gelijk iets gegeten en gedronken. Daarna zijn we weer rustig richting de haven gelopen langs leuke winkels waar enkele deelnemers nog iets hebben gekocht. Een ijsje mocht op deze middag niet ontbreken en uiteindelijk zijn we allemaal samen met de bus teruggegaan naar het appartement.

Toen we weer in de buurt waren van ons vakantieverblijf is Rein uitgestapt om wat boodschappen te doen. Gerrie is met Herma naar een winkeltje geweest om oorbellen te kopen voor Herma. De rest is op een bankje blijven wachten totdat iedereen klaar was. Rond 19.00 uur zijn we naar ons laatste avondmaal in het hotel gegaan. Het thema van vanavond was "Italiaans". Het eten heeft weer prima gesmaakt.

Simon hield een speech en bedankte de begeleiding en medereizigers voor de gezellige week die we op Cyprus hebben gehad. In het restaurant werden we door gasten aangesproken dat ze zagen dat we het samen zo naar ons zin hadden en het er zo gezellig uit ziet allemaal.

Weer thuis bij het appartement zijn we bij elkaar gaan zitten om de vakantieherinneringen met elkaar te delen. Rein voerde het woord en Wilma en Gerrie werden beloond met een bloemetje uitgereikt door Frank. Na een tijdje vertrok iedereen naar zijn eigen appartement om te slapen. Sommige deelnemers hebben hun koffer al ingepakt en de lange broek al klaargelegd voor de terugreis naar het koude Nederland.

Ook de elektrische deken van Simon kon (ongebruikt) weer retour naar Nederland!



Cyprus 2019

*Dag Cyprus, wat hebben we  
genoten!*



# De terugreis



## Woensdag 25 september

Vandaag om 8.00 uur opstaan want om 10.00 uur moeten we uit onze appartementen zijn. Eén appartement mogen we houden tot 15.00 uur. Dus we hebben afgesproken om alle bagage in die ene kamer te zetten. Om 9.00 uur gaan we ontbijten. Simon wilde nog graag zwemmen dus Rein ging er nog lekker met hem in voor de laatste keer.

De andere vakantiegangers gingen lekker onder de boom zitten om nog een laatste dagje van Paphos te genieten. Rond 15.00 uur mochten we nog een warme maaltijd omdat het restaurant was gesloten toen we aankwamen.

Rond 17.00 uur kwam Ali ons halen om naar het vliegveld te brengen.

Op het vliegveld was het een beetje chaotisch, maar uiteindelijk konden we toch rustig in de gate wachten voor vertrek. We hadden ongeveer een uur vertraging en wind tegen, dus we werden iets later dan verwacht weer herenigd met onze familie.

**Herma, Frank, Simon, Clemens, Wil, Sina,**

Bedankt voor de geweldige week, we hebben van jullie genoten!

Rein, Wilma en Gerrie.

